



De Fakkel

School met de Bijbel

Start nieuw schooljaar

Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar weer van start gegaan; altijd toch weer een beetje een spannend moment voor veel kinderen, maar ook voor de meesters en juffen. Gelukkig kunnen we zeggen dat alle groepen op een fijne manier zijn opgestart. Goed om alle kinderen weer te ontmoeten en ook om kennis te mogen maken met een aantal nieuwe leerlingen. We hopen op een fijn schooljaar, waarin er weer veel wordt geleerd, zowel door de kinderen als door ons als teamleden. Wat is het mooi om te weten dat we ook dit jaar weer elke dag opnieuw onze hoop op God mogen stellen en dat Hij ons elke dag opnieuw wil helpen!

Informatieboekje en kalender

Alle oudste kinderen hebben een infogidsje en een kalender mee naar huis gekregen. Hierin staat de belangrijkste informatie voor dit schooljaar. Op de website vindt u ook onze schoolgids, voor verdere informatie. En natuurlijk mag u met vragen altijd contact opnemen.

Privacy-voorkeuren

Voor elk kind staan de privacy-voorkeuren in ons administratiesysteem. Dit gaat over het al dan niet toestemming geven voor het plaatsen van foto's en filmpjes op bijvoorbeeld de website en op sociale media. We willen u erop wijzen dat sociale media in ons geval alleen de Parro-app inhoudt. Tot en met 13 september kunt u zelf eventuele voorkeuren via de app wijzigen; daarna kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Moestuin: hulp gevraagd!

Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben wij naast/achter onze school een moestuin. Met name juf Esther is daar heel regelmatig in te vinden. Zij is onze moestuincoach namens het project Groen Schoolplein Onderwijs, waar onze school aan meedoet.

Een keer per week maakt zij kinderen wegwijs bij het bewerken van de grond, het hanteren van tuingereedschap en het zaaien, planten, verzorgen en oogsten van gewassen.

Kinderen uit verschillende groepen kunnen hierdoor jaarrond kennis maken met groente en fruit, van de grond tot de mond. De moestuincoach laat de kinderen door middel van proeverijen en kooklessen in de klas kennis maken met verschillende smaken, kooktechnieken en gezonde voeding.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kinderen hier hun voordeel mee doen. Daarnaast is het enthousiasme bij de kinderen in de tuin overduidelijk aanwezig.

Juf Esther zou hier nog wel wat hulp bij kunnen gebruiken; vooral het bijhouden van de moestuin kost veel tijd. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om hierbij af en toe een handje te helpen. Bent of kent u iemand die dat leuk vindt, dan horen wij dat graag!

Luizencontrole

Afgelopen woensdag vond de eerste luizencontrole weer plaats. Mooi nieuws: we zijn luizenvrij! Het is wel goed om met elkaar hier alert op te blijven.

Startgesprekken

Komende dinsdag staan de startgesprekken op het programma. Als uw kind bij een nieuwe leerkracht in de groep zit, heeft u hiervoor als het goed is een uitnodiging gekregen.

Sportmorgen

Op 19 september hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 een sportmorgen. Groep 1/2 heeft gewoon les.

Studiedag

De eerste studiedag van dit schooljaar is op woensdag 25 september. De kinderen hebben op die dag geen school.

Schoolreis

Op 27 september willen we met de kinderen van groep 3 tot en met 6 op schoolreis. U krijgt hierover binnenkort apart bericht.

Leesnieuws/hulp gevraagd in de bieb!

Ook zo lekker op reis geweest in de boeken deze vakantie?

Dan ben je vast weer op zoek naar iets nieuws.

Deze keer geen boekentips, maar tips waar je leuke boeken kunt spotten!

www.kinderboekenjournaal.nl (ook op instagram)

www.leesbevorderingindeklas.nl (ook op instagram)

www.langlevelezen.nl (ook op instagram)

www.leesknokploeg.nl (ook op instagram)

www.leesdetectives.nl (ook op instagram)

www.kinderboeken.nl (ook op instagram)

www.biebboys.nl (ook op instagram)



De Leesdetectives



LEESNOKPLOEG



Ga eens op zoek en wie weet kun je ons een leuke tip geven!

Natuurlijk gaan we ook in de klas weer voorlezen. Praat thuis eens over het verhaal dat in de klas centraal staat.

We zijn op zoek naar één of meerdere personen die op vrijdag in de (onderbouw)bieb willen helpen. Ouders, maar ook andere vrijwilligers, zijn welkom.

We werken in tweetallen, volgens een rooster waarin onderling geruild kan worden via de whatsapp-groep. Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen met juf Jolanda (jolandadehaan@fakkel-goudriaan.nl).